

# DIT! is Pingjum



In het Friese land, aan de voet van de afsluitdijk, op fietsafstand van Harlingen, Makkum en de zee, daar wonen wij. Zo'n zeshonderd fiere Pingjumers!

Actieve, sociale en gastvrije mensen die iedereen de kans geven om mee te doen. Veel van ons komen immers van origine van buiten het dorp, zijn zelf makkelijk opgenomen in de gemeenschap door de dorpsgenoten en weten hoe fijn het is als je erbij hoort. Bij ons staat respect voor elkaar hoog in het vaandel. Respect vind je ook terug in de ruimte die wij elkaar geven om onderwerpen als geloof en taalkeuze naar eigen inzicht en op eigen wijze te beleven.

Pingjum heeft door de eeuwen heen fikse tegenslagen gekend door oorlogen en plunderingen maar kwam altijd weer positief terug op de kaart.

Door inventiviteit van de Pingjumers voorkwam de door hen aangelegde 'Pingjumer Gulden Halsband' dat in 1825 een doorbraak van de Friese zeedijken het dorp zou overspoelen. De Gulden Halsband is nu een monument van meer dan 1000 jaar oud waarover je, startend vanuit je Pingjumer thuis, nog dagelijks kilometers kunt wandelen om actief van het prachtige Friese landschap te genieten.

Ons dorp biedt naast natuurschoon en rust een rijk verenigingsleven voor jong en ouder. Er zijn tientallen verenigingen en clubs waar je onder andere kunt kaatsen, biljarten, klaverjassen, gymnastieken, darten, dansen, breien, zingen en volleyballen. Ons multifunctionele dorps huis, waarin ook de school en de peuterspeelzaal zijn gevestigd, is voor veel activiteiten het startpunt. Centraal gelegen in het dorp met een omheinde speelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen.



**Actief**

**Sociaal**

**Gastvrij**



**Respectvol**

**Inventief**

**Muzikaal**



**Sportief**

**Kunstzinnig**

**Ondernemend**

En er zijn ook vele andere initiatieven. Zoals de 125 jaar bestaande muziekvereniging, een eigen gebouw voor de oudere jeugd, een basketbalveld, een tennisbaan, een kleinkunstpodium, het 'schuilkerkje' van Menno Simons, een dorpsstuint waar groente door en voor de inwoners wordt gekweekt, kunstroutes, yoga, kinderopvang en een scala aan dorpsfevenementen. Cultuur en kunst vinden van oudsher een vaste plek in het leven van de Pingjumers. Er zijn regelmatig concerten op de diverse podia.

Pingjum ligt centraal bij de belangrijke uitvalswegen die je in alle windrichtingen voeren. Daarbij is Pingjum ook met het openbaar vervoer makkelijk te bereiken en kun je met de bus vlot naar de steden Sneek, Bolsward, Harlingen en Franeker. Het centrale busstation op de kop van de afsluitdijk is 'om de hoek'.



Naast een landelijk populaire pizzeria, waar zelfs bekende chefs komen eten, herbergt Pingjum ook één van de laatste écht Friese 'bruine' kroegen waar je nog die oerdegelijke gezelligheid vindt. Diverse B&B's, een camping, een groepsaccommodatie en diverse andere bedrijven maken tevens deel uit van ons ondernemende dorp. Er is voor nieuwe zakelijke initiatieven nog een hoop ruimte.

Onze dagelijkse inkopen doen wij bij de supermarkt in Witmarsum. Slechts twee kilometer van Pingjum. En natuurlijk zijn Harlingen, Bolsward en Sneek als steden vlakbij als je drukte en uitgebreider winkelen wilt opzoeken.

Op vijf autominuten van Pingjum vind je in Witmarsum ook een zeer uitgebreide huisartsenpraktijk, fysiotherapie, een kaasboer, een visboer, een benzinestation, een bakker, diverse kapsalons en een groot regionaal tuincentrum.

Pingjum heeft een eigen basisschool. Een warme plek voor de kleintjes onder ons waar nog veel tijd is voor individuele aanpak, ontplooiing en kwaliteit. Het is zeker voor gezinnen met jonge kinderen of stellen met een kinderwens ideaal om het sociale en gezonde leven van Pingjum te kiezen. Daar waar kinderen in een paar minuten, lopend of met de fiets, veilig naar en van school kunnen komen.

En er zijn meer redenen om Pingjum te kiezen als jullie nieuwe thuis. Zo hebben wij geen lange wachtlijsten voor huurwoningen en de prijzen van koopwoningen zijn niet de pan uit gerezen. En wat denk je van de centrale ligging vlakbij belangrijke wegen en steden maar ondertussen toch genieten van de rust en ruimte van het Friese land? Het zijn enorme voordelen die de toch al prettige leefbaarheid alleen maar vergroten.

Natuurlijk zouden wij nog kantjes vol kunnen schrijven over ons fijne dorp. Het beste is om gewoon eens langs te komen en de sfeer te proeven.

En wie weet kunnen wij ook jullie straks verwelkomen als nieuwe bewoners van ons prachtige en gezellige dorp, vlakbij de zee.

Wil je meer informatie over Pingjum ga dan naar [www.dorppingjum.nl](http://www.dorppingjum.nl)



***Uitgave van Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum, maart 2020. Mogelijk gemaakt door Elkien, Ondernemersfonds SWF, St. Dorpsmolen Pingjum, St. Fertier en zaaip.com***